

BBQ VERSLAG VAN RICHARD

Medeballers,

Dit keer geen wedstrijdverslag want het seizoen is ten einde en alles wat is gebeurd in sporthal de Marsch is geschiedenis en van geen enkele waarde voor het volgende seizoen. De prijzen zijn verdeeld en het verdriet van de verliezers is weggespoeld met Cola en bier. Ook daarover geen verdere toelichting.

Wat ik wel graag nog even wil benoemen voordat ik het zomerreces in ga vwb mijn 'stukjes', is de barbecue bij Wieke en Bert van afgelopen zaterdag. Die laatste toevoeging ("van afgelopen zaterdag") is natuurlijk volledig misplaatst want er is geen andere barbecue bij ze geweest, maar het helpt misschien sommigen die niet aanwezig konden zijn om het totaalplaatje goed helder te krijgen. En omdat het totaalplaatje de moeite waard is schets ik dit keer mijn verhaal vanuit het 'ik' perspectief, zoals ook veel literaire thrillers succesvol hebben gedaan.

Zaterdagochtend werd ik wakker met een blij gevoel van binnen. Het duurde even voordat ik dat gevoel kon plaatsen, maar ineens zag ik de uitnodiging weer duidelijk in mijn virtuele agenda staan; het was de dag van de Pretploeg barbecue! En het bijzondere aan deze bbq (populaire maar verkeerde afkorting van barbecue) was de toevoeging van Oud Hollandsche spelletjes! Dus ik porde Helga direct wakker (het was al 6 uur en er was dus geen minuut te verliezen) en sommeerde haar om gymshoenen en zweetbanden uit de kast te halen zodat we goed beslagen ten ijs zouden komen. De rest van de dag hielden we angstvallig de klok in de gaten (wie wil er op zo'n dag te laat komen?!) terwijl wij alle mogelijk varianten van spelletjes oefenden. Van zaklopen tot knotsslingeren (we hadden geen idee hoe oud de Oud Hollandsche spellen zouden zijn), alles om het debacle van afgelopen donderdag te voorkomen waarbij geen enkele prijs richting de Leegeweg 15 was gegaan!

Eindelijk was het 5 uur en konden wij op weg gaan naar Zuidlaren. Met de gedetailleerde beschrijving van Bert in de linkerhand en de Tom Tom in de rechterhand werd het wel heel onhandig om te sturen zodat ik toch maar een deel van de navigatie aan mijn wederhelft gaf. En toch waren wij keurig op tijd bij het huis van Wieke en Bert. Maar de beschrijving 'huis' doet onrecht aan het beeld wat op ons netvlies terecht kwam toen wij voorbij de beide paaltjes (uit Bert's beschrijving) reden. Rechts zagen wij een groot woonhuis dat idyllisch was afgezet met de juiste groene ornamenten en dat direct al een gevoel van weelde opriep. Voor ons waren de stallen en een dubbele carport waarvan wij bescheiden één gebruikten om ons autootje onder te parkeren.

Nadat wij welkom werden geheten door de landheer ('Bert' is als aanspreektitel hier totaal niet op zijn plaats!) en voorgesteld aan de 'lady of the estate' Wieke, werden wij via een hele grote hal, een nog grotere keuken en een allesovertreffende kamer naar de tuin geleid. Daar stond de zoon des huizes Yaniek (ik denk dat je zijn naam zo schrijft en anders is het een voorstel om het in de toekomst zo te doen) samen met Victor al klaar bij de bbq. Maar doordat de tuin ook van een buitencategorie afmeting is vielen beide heren echter volledig in het niet en dwaalden wij eerst langs paardenbakken (voor de stadjes onder ons; dat is een hele grote zandbak met een hek er omheen waar paarden, inclusief ruiter, rondjes, achtjes en andere figuren kunnen rijden), bosranden en de al eerder genoemde stallen.

Terug bij de bbq kwamen ook de overige Pretploegers, inclusief wederhelften, binnendruppelen. Dit in contrast met het weer dat geen druppels liet zien.

Nadat iedereen van de overweldigende aanblik was bekomen en de pleinvrees had overwonnen begon de daadwerkelijke bbq. Bert richtte het woord tot ons allen en heette ons van harte welkom op deze bbq. De rolverdeling werd duidelijk gemaakt:

- Bert ging zonder schort (zijn hoofd was te groot voor het schort dat Wieke aandroeg) en met slechts geringe kennis van zaken (de woorden van Wieke) voor ons allen de bbq bedienen
- Yaniek was verantwoordelijk voor het bier en gaf rondleidingen over het landgoed

- Wieke verzorgde de drankjes voor de dames (waarschijnlijk met de aanname dat alle mannen aan het bier zouden gaan)
- Wij (de visite) moesten vooral genieten

En dat laatste is voor mij in ieder geval goed gelukt. In diverse samenstellingen kwamen de sterke verhalen voorbij, de 'gereed voor consumptie' vlees schaal bleef constant goed gevuld, de salades waren uitstekend en het stokbrood feestelijk en lekker. Drinken was er in overvloed en nadat we allemaal meer dan voldaan waren gestopt met "de bbq" kwamen de gastvrouw en -heer nog met koffie en thee voor iedereen, geflankeerd door een Magnum ijsje naar keuze.

De oplettende lezer van bovenstaande tekst (en die niet persoonlijk aanwezig was op de bbq) zal het verslag van de Oud Hollandsche Spellen competitie gemist hebben. Dit is echter heel logisch, want Bert heeft dit onderdeel uit het programma gewipt omdat de weergoden de hele dag dreigden om deze spelen (goed gespeld!) te laten verdrinken in weer en wind. Gelukkig was de angst ongegrond, maar daardoor de tijd te kort om alsnog het beroemde spijkerpoepen en koekhappen weer op de spreekwoordelijke kaart te zetten. En het leuke is dat de avond ook zeer gezellig en sfeervol is geweest zonder dit gebeuren. Sterker, zo bleef er meer tijd over voor goede gesprekken en andere gezelligheid.

Nog een paar losse gebeurtenissen:

- halverwege kwamen Herman en Monique (vind ik zelf de mooiste schrijfwijze maar weet niet of het de juiste is) met de cadeaus waaronder het leren bbq-schort voor Bert die daar verder de hele avond mee rondgelopen heeft
- Victor nam halverwege de avond het bedienen van de bbq voor zijn rekening zodat Bert ook even kon eten/rusten
- Victor had ook iets goed te maken omdat hij zijn vrouw naar een ander feestje had gestuurd zodat wij het ICE-T-manager verhaal niet konden verifiëren bij Martha (ook de mooiste schrijfwijze volgens mij)
- Jan (daar kan ik geen mooie schrijfwijze van maken!) K riep een paar keer dat een nieuwe traditie was geboren → een jaarlijkse bbq bij Bert thuis, zonder daarbij ook maar één woord te reppen over de financiële consequenties voor de lijdende voorwerpen
- iedereen vertelde (op mijn verzoek, donderdagavond gedaan) aan Helga (mijn vrouw die ik mooi vind ongeacht hoe je haar naam schrijft) hoe goed ik kan basketballen, dank daarvoor
- Yaniek hield het halverwege de avond voor gezien en ging lekker tv kijken, totdat hij hoorde dat er ijs was
- ondanks de technische inbreng van een aantal Pretploegleden kreeg men de tractor van Yaniek niet aan de praat zodat deze moest worden geduwd ipv gereden
- bij navraag bleek het festival terrein vanaf de straat tot aan de bosrand ca. 140 meter te meten zodat de Martinatoren er gerust een nachtje kan liggen als het zo uitkomt
- de dames van de respectievelijke Pretploegleden hebben volgens mij een raar beeld van onze wekelijkse inspanningen gekregen door de zwaar overtrokken verhalen, vriendelijke verwijten over vermeende missers en andere ongecontroleerde uitspraken
- maar wat hebben we gelachen en genoten!!

Vanuit deze positie en mede namens Helga nogmaals een groot compliment aan Wieke, Bert en Yaniek die ons zeer goed hebben verzorgd en de avond perfect hebben georganiseerd. Bedankt dat jullie ons hebben uitgenodigd en zo warm hebben onthaald. Wij hebben er van genoten.

Met vriendelijke groet

Richard Aarts



